



Wil jij er zijn voor een ander?



Wel eens iets onbetaalbaar gedaan voor een ander?

Verreweg de meeste mensen willen de laatste fase van hun leven thuis doorbrengen. In een eigen, vertrouwde omgeving en omringd door mensen die van hen houden.

Van familieleden en dierbaren vraagt dit enorm veel inspanning, tijd en zorg. Maar wie zorgt er voor hén wanneer het even te veel wordt?

De vrijwilligers van de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Wijchen ondersteunen deze mensen (vaak mantelzorgers genoemd) bij hun zorgtaak. Zodat zij weer even bij kunnen slapen of wat tijd krijgen voor zichzelf. Deze vrijwilligers waken vaak 's nachts. Zij maken het de zieke zo comfortabel mogelijk en bieden een luisterend oor.

Wanneer thuisblijven door omstandigheden niet langer mogelijk is, kan er een keuze gemaakt worden voor het hospice. Verblijf in het hospice lijkt zoveel mogelijk op de thuissituatie. Ook daar zorgen vrijwilligers ervoor dat het de gast aan niets ontbreekt. Er is tevens veel aandacht voor de naasten.

In verband met een toenemend aantal hulpvragen is VPTZ Wijchen **op zoek naar evenwichtige en gemotiveerde VRIJWILLIGERS m/v**

- ✔ Vrijwilligers die in een thuissituatie waken, meestal 's nachts, soms ook overdag.
- ✔ Vrijwilligers voor in het hospice. Altijd overdag.
- ✔ Vrijwilligers die zich voor beiden in willen zetten.



📍 Hospice Wijchen
Fazantstraat 66

☎ 024 - 641 49 05

✉ info@hospicewijchen.nl

🌐 www.hospicewijchen.nl

Ben je door dit lezen enthousiast geworden of wil je meer informatie? Neem gerust contact op met een van de coördinatoren.